

# Nallebjörnens historia

Sammanställd av Maria Haellquist, bilder Lotta Corell



Hur kom egentligen den allra första nallebjörnen till och hur uppstod Nalldagen?  
Vi börjar vår berättelse för över 100 år sedan.....

I Giengen, som ligger i Tyskland, drevs år 1902 ett leksaksföretag av Margarete Steiff. Företaget hade tillverkat leksaker sedan 1880 och var ett familjeföretag. Richard Steiff, som var Margaretes brorson, studerade konst och arbetade på företaget. Han skickades iväg på en resa utav fastern över Atlanten, ända till Amerika, för att där få inspiration till nya leksaker.

Richard besökte en cirkus och när han såg några björningar uppträda fick han en idé. Han tänkte sig att man kunde göra en björn som var konstruerad som en docka, alltså med rörliga armar och ben. Tidigare hade man gjort björnar som stod på alla fyra. Richard blev eld och lågor över sin idé och presenterade den för sin faster och hon gillade den. Richard satte igång med att göra ett första exemplar och besökte bland annat zoo för att få inspiration till sin nya björn.

Samtidigt fanns det i Amerika år 1902 en president som hette Theodore Roosevelt och han hade smeknamnet "Teddy". President Roosevelt var i november månad nere i Mississippi för att avgöra en gränskonflikt mellan Louisiana och Mississippi. Han bjöds med på en jakttur och jaktlaget hittade en övergiven björnunge. Denna bands vid ett träd och presidenten erbjöds att skjuta den. Men presidenten hade inte hjärta att skjuta den lilla försvarslösa björningen utan beordrade att den skulle släppas fri. Vilka skrivelser blev i tidningen! Journalisterna gillade verkligen händelsen.

En serietecknare, Clifford Berryman, inspirerades till att rita en serie av händelsen med namnet "Linjedragning i Mississippi". Serien publicerades i flera tidningar och en man i Brooklyn, Morris Michtom, som ägde en godisaffär, fick en lysande idé. Han bad sin fru att sy två stoppade björnar med knappögon. Han tog kontakt med presidenten och bad att få kalla björnarna för "Teddy's bear" och fick tillstånd till detta. Han visade upp sin björn i skyltfönstret och TEDDYBJÖRNEN var född!

Men vad hände med Richard Steiffs björn? Jo, samtidigt som teddybjörnen blev till i Amerika lyckas Richard få ihop en björn som var ledad och gick på två ben. Med sin långa nos och upphöjda rygg såg Richards björn mer ut som en riktig björn än den som Morris fru hade sytt. 1903 hölls en stor leksaksmässa i Leipzig och Richard var där med sin nykonstruerade björn. Men vilken besvikelse det blev! Ingen verkade vara intresserad av Richards björn. När mässan började lida mot sitt slut, packade Richard ihop. Plötsligt kom en amerikansk man, Hermann Berg, fram till honom. Hermann var inköpare på ett stort varuhus i New York och eftersom han hade upplevt historien om "Teddy's bear" i Amerika beställde han snabbt 3000 björnar. Richards lycka var gjord! Strax följde en beställning till på flera tusen nallar.

*President Roosevelt* gjorde faktiskt björningen till sin maskot och genomförde en lyckad nyvalskampanj! *Morris Michtom* stängde sin godisaffär efter ett år och grundade företaget "Ideal Novelty and Toy Co" och det är idag, 100 år senare, ett av världens största leksaksföretag!

Företaget *Steiff* satsade på att ge sin björn ett behagligare ansikte. Efter andra världskriget började även andra länder tillverka teddybjörnar. Idag samlar människor över hela jorden nallar och om du har en gammal Steiffnalle på din säng kan du nog vara förvissad om att den är värdefull!

Theodore Roosevelt fyllde år den 27 oktober och därför har den dagen fått bli den internationella nalldagen. År 2002 firades att nallen fyllde 100 år! Visst är det mysigt att tänka sig att runt omkring på jorden firar människor nallens dag den 27 oktober varje år. Så fira nalldagen med dina barn du också!

